

Sparreholms slott den 20 maj 2014

Vi var denna dag 22 st KONE pensionärer som samlades på parkeringen framför slottet. När alla kommit gick vi in i slottets fina matsal där vi bjöds på lunch bestående av viltfärsbiff med fetast och saltorkad tomat, ugnstrostad potatis med gräddsås. Till det fick vi lättöl eller vatten. Vi hade god tid på oss att äta och prata. Efter maten serverades kaffe och kaka i slottets salonger.

När kaffet var urdrucket kom vår guide K.G. Wikström och började med att visa oss slottet med dess fina möbler där en del hade hittats i källarens gamla förråd bla ett unikt biljardbord med marmorskiva.

Efter slottet gick vi till bilmuséet som är inrymt i en av flyglarna. Där blev vi guidade på ett trevligt och roligt sett bland de unika gamla bilarna. Där fanns tex Kung Gustav den femtes gamla Cadillac som han åkte i diket med och gav platsen namnet "Kungens kurva.

Här fanns också modellflygplan hängande i taket, leksaker i montrar och mycket mer. När vi var klara med det efter ca en timme gick vi över till andra flygeln där vi blev guidade bland gamla cyklar, gamla leksakssymaskiner, mopeder, motorcyklar och därefter deras unika jukeboxsamling.

Det fanns så mycket att titta o lyssna på att man hoppades att dagen aldrig skulle ta slut. Med tiden tog dock dagen slut och vi var 22 st nöjda deltagare som tackade vår trevliga guide och sedan gick till parkeringen och åkte hem.

Vi som var med: Andersson Bosse Eskilstuna, Bogg Kurt Eskilstuna, Göransson Jörgen, Carlsson Kerstin, Ljung Gunnar, Fredriksson Gunnar, Hasse Eriksson, Haglund Sven, Widlert Magnus, Näsholm Hans, Kovanen Pertti, Berggren Gunnar, Åkerlund Kurt, Milestad Paul, Svonni Lars-Henrik, Fredriksson Jan, Hägerholm Kjell, Wendel Håkan, Grönlund Rune, Gustavsson Jan-Erik, Jacobson Uffe,

Vid pennan: Gunnar Ljung